

Utrecht, Jacobikerk
Zondag 1 maart 2009 17.00 uur
1^e zondag in de veertig dagentijd
Schriftlezing, Psalmen 121 | Mattheüs 4 : 1-11

Orde van dienst:

Organist: Gerrit Christiaan de Gier

Welkom & Mededelingen

Laten wij stil zijn....

Stil gebed

Votum:

En onze hulp
in de Naam van de Eeuwige
Die hemel en aarde geschapen heeft
Die trouw bewaart tot in Eeuwigheid
En die niet varen laat
De werken van Zijn handen

& Groet:

Genade zij u
en Vrede van God de Vader
Van Jezus Christus de Zoon
In de gemeenschap met de Heilige Geest
Amen

Zingen Psalm 103: 5 en 6 (NB)

5 Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.

6 De mens is aan het sterven prijs gegeven,
gelijk het gras kortstondig is zijn leven,
en als een bloem die naar de zon zich keert,
maar die ten prooi valt aan de barre winden,
en knakt en sterft, en is niet meer te vinden
Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer.

Belijden wij nu het christelijk geloof
In verbondenheid met de Kerk van alle Eeuwen
Van alle plaatsen
Met de Kerk zoals er geteld wordt

Als in Israël ingelijfd.
Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 103: 7

Maar 's HEREN gunst zal over wie Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

Gebed

Schriftlezingen

Psalm 121 Naardense Bijbel

1 Psalm 121 (120) • Levavi oculos.

(Zang van de opgangen.)

Ik hef mijn ogen op naar de bergen:

Vanwaar

zal komen mijn hulp?

2 Mijn hulp is van bij de Ene,

de Maker

van hemel en aarde.

3 Niet geve hij je voet prijs aan wankeling,

niet sluimeren zal hij

die over je waakt.

4 Zie, nooit sluimert, nooit slaapt

hij die

over Israël waakt.

5 Het is de Ene die over je waakt,

de Ene is je schaduw

aan je rechterhand.

6 Overdag

zal de zon je niet steken,

noch de maan in de nacht.

7 De Ene zal over je waken voor alle kwaad,

hij zal waken

over je ziel.

8 De Ene

waakt over je gaan en je komen,

van nu af

en tot in eeuwigheid.

Mattheus 4: 1-11 NBG51

⁴Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. ²En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, kreeg Hij ten laatste

honger. ³En de verzoeker kwam en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen broden worden. ⁴Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat. ⁵Toen nam de duivel Hem mede naar de heilige stad en hij stelde Hem op de rand van het dak des tempels, ⁶en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan naar beneden; er staat immers geschreven:
Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u,
en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.
⁷Jezus zeide tot hem: Er staat ook geschreven: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken.
⁸Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, ⁹en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt. ¹⁰Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen. ¹¹Toen liet de duivel Hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden Hem.

Zingen

Psalm 121: 1, 2 en 3

1 Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

2 Uw wankle voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet:
uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,
Israëls wachter wezen.

3 De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht
houdt Hij voor u de wacht.
Uw schaduw aan uw rechterhand:
de zon zal u niet schaden,
de maan doet niets ten kwade.

Preek / verkondiging

Herinnering aan overlijden ds. Gijsbert de Boer
1996 lid werden ze van SSR
Ds. De Boer is Zendingspredikant geworden op Abbon

Psalm 121: 4

4 De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,

Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Inzameling van de gaven

Organist speelt melodie van Gezang 187 in een bewerking van Johan Sebastiaan Bach

"An Wasserflüssen Babylon"

Dankgebed "Onze Vader..."

Zingen: Gezang 187 LB'73

1 Daar gaat een lam en draagt de schuld
der wereld met zich mede;
het boet in eindeloos geduld
voor al wat wij misdeden.
Daar gaat het en het wordt zo moe,
stil gaat het naar de slachtbank toe,
't vindt nergens meer een weide.
Smaad neemt het op zich, hoon en spot,
wonden en doodsangst zijn zijn lot
en zegt: dit wil ik lijden.

2 Ik zal daarvoor mijn leven lang
u danken, dit gedenken:
de liefde, die 'k van U ontvang,
U, Jezus, wedschenken.
Gij zijt het licht, Heer, van mijn hart;
wanneer het in de dood verstart,
dan zijt Gij nog mijn leven.
Niets heb ik van mijzelf meer,
zie, alles wat ik ben, o Heer,
zij in uw hand gegeven.

3 Ik zal mij in uw lieflijkheid
bij dag en nacht verblijden;
ik wil mijzelf nu en altijd
U tot een offer wijden.
Ik wil voor U mijn hartebloed
uitstorten, Heer, want Gij zijt goed,
uw naam zijt hoog geprezen.
Al wat Gij voor mij zijt geweest,
dat zal diep in mijn hart en geest
voorgoed besloten wezen.

Zegen