

de Heere Jezus citeert: 'In zoverre gij dit aan een van deze minsten gedaan hebt, hebt gij het Mij gedaan.'

### Mooi moment

De eigenlijke dag is een dag later. In het nog maar pas nieuwe Begin-museum te Jeruzalem is alles ingericht om een grote groep mensen van en rondom Kfar Shaul te ontvangen. De dag wordt geopend met een korte toespraak van de burgermeester Nir Barkat van Jeruzalem. Hij deelt in de blijdschap van het jubileum, en heeft tijd en taal ingeruimd om de Nederlandse stichting te bedanken voor alles wat gedaan kon worden, wat hij nog eens met een ferme handdruk onderstreept. Een mooi moment.

Na de toespraak van een afgevaardigde van de Knesseth is de beurt opnieuw aan de voorzitter van de Nederlandse werkgroep. Van der Graaf bedankt de mensen die in het verleden zoveel voor dit ziekenhuis gedaan hebben. Daarbij worden Jan van der Niet, die het project in Israël leidde, en Henk Waanders, die dat in Nederland deed, niet vergeten. Ook aan de arbeid van de ongeveer 400 vrijwilligers, die al of niet in het kader van een stage veel werk hebben verzet, wordt herinnerd. In zijn toespraak gaat hij ook in op de ontwikkelingen in Kfar Shaul. Niet alleen zijn vele paviljoens gerenoveerd, er kwam ook een totaal nieuw paviljoen bij, aangepast aan de meest moderne inzichten op het gebied van de psychiatrie. Hoogtepunt is de aanbidding van een cheque van 15.000 euro namens de stichting in Nederland, die besteed gaat worden aan een sensomotorische bewegingstuin. De zaal wordt steeds stiller als hij zijn toespraak afsluit wordt af met woorden van de Heere Jezus, eerder al bij een ander hoogtepunt geciteerd door de Joodse

dr. Kalman Yaron, destijds voorzitter van de Israëliëse Associatie Kfar Shaul: 'Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn de vrede-stichters. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid.'

### Up to date

Wat de moderne inzichten betreft is veel geleerd van de ontwikkelingen in de psychiatrie in Nederland. Nu is Kfar Shaul een ziekenhuis dat vanwege haar up-to-date karakter meetelt in de psychiatrie in Israël en daarbuiten. Dat laatste wordt nog eens onderstreept door twee collega's, van onder andere de geneesheer-directeur, die tevens hoogleraar is aan de Hebreeuwse universiteit. Zo'n 200 luisteraars worden tijdens zijn college rondgeleid door de modernste onderzoeken. Het gaat over DNA en RNA, over invloed van medicatie, over invloed van de omgeving en traumatische gebeurtenissen, niet één psychiatrische aandoening wordt overgeslagen. Het tweede college is niet minder interessant: een indrukwekkende verbeelding van de hersenen wordt getoond: eerst 1 vierkante millimeter, die steeds verder wordt uitvergroot, en duidelijk maakt wat we zoal in ons hoofd hebben – en dat is meer dan we denken.

Het feest wordt afgesloten met een maaltijd voor alle aanwezigen – ik kan verzekeren: in Israël kunnen ze snel en goed organiseren. Mooie momenten zijn het als in de wandelgangen zomaar allerlei mensen naar ons toe komen en hartelijk hun dank uitspreken voor wat vanuit Nederland voor dit bijzondere ziekenhuis kon worden gedaan. Deze dank geven we graag door, ook omdat het project nu vrijwel ten einde is. Dit met dank aan Hem die zovelen in staat stelde iets te doen voor patiënten in Israël.

C. van Atten

## COLUMN

# Aleph-cursus

Als paddenstoelen schieten ze uit de grond, de alpha-cursussen. Over bestaande kerkmuren heen. Geen kwaad woord hierover. Mits – ze in gezelschap zijn van een gedegen aleph-cursus.

Alpha is de eerste letter van het Griekse alfabet, de taal van het Nieuwe Testament. Aleph is de beginletter van het Hebreeuwse 'alfabet', de taal van het Oude Testament. Een alpha-cursus zonder aleph-basis hangt in de lucht. En kan dus zomaar ergens neerstorten. Op de bodem van het aloude heidendom bijvoorbeeld. Want dat blijft op de loer liggen om het bijbels abc in te kapselen in taal die ons van huis uit vertrouwd is.

'Evangelische christenen beginnen hun missionaire verhaal vaak bij Jezus om vervolgens snel bij de Heilige Geest uit te komen. We moeten echter niet vergeten dat de boeken die wij nu het Nieuwe Testament noemen, ooit als bijlage zijn verschenen bij de 39 boeken die wij nu het Oude Testament noemen.' Je moet maar durven, het Nieuwe Testament

een bijlage noemen. Dominee Wim Dekker doet dat in zijn opschuddende boek *Marginaal en missionair*. De eerste christelijke gemeenten kenden geen Nieuwe Testament. Wat lazen ze in hun samenkomsten? De Schriften van Israël, ons Oude Testament. In de naam van Jezus.

Ds. Dekker vertelt meeslepend hoe de eerste vier hoofdstukken van Genesis voor hem zoiets als een missionaire cursus vormen. Uitgerekend in een marginaal geworden kerk. Christenen lezen vanuit kruis en opstanding van Jezus, maar zonder Genesis hangt dat Evangelie gewoon in de lucht, schrijft hij. In navolging van Kohlbrugge, die meent 'dat de leer van Christus en van de apostelen of het zogenaamde 'Nieuwe Testament' geheel in het Oude gevonden moet worden, wil die leer ooit aannemelijk zijn'.

Onlangs was ik in Amsterdam bij de presentatie van het kleine maar krachtige boek *Zonder tittel of jota*. Het biedt een leesrooster waarbij de kerk de lezing van de vijf boeken van Mozes in de synagoge op de voet volgt. Komend najaar hervat de synagoge de lezing van Genesis op zaterdag 22 oktober. En de dag daarna? Dan volgt de kerk. Vanaf den beginne. Wie zei ook alweer dat als je de vijf boeken van Mozes verstaat, heel de Schrift verstaat?

H. Vreekamp



Dr. H. Vreekamp is predikant en schrijver.

## Een alpha-cursus zonder aleph-basis hangt in de lucht