

Oud en nieuw

Overmorgen is de laatste dag van het jaar 2011. Dan zijn er kerkdiensten, meestal in de avonduren. Vreemd, want de kerk heeft haar eigen oud en nieuw al achter de rug. Met de eerste zondag van advent begon een nieuw kerkelijk jaar. Dus waarom op 31 december en 1 januari naar de kerk?

‘Door hoogte- en dieptepunten heen belijden wij Gods trouw door de geschiedenis heen, ook in ons persoonlijke leven. Daarom worden er, juist op oudejaarsavond en op nieuwjaarsdag, kerkdiensten gehouden in onze gemeente. Een mooie gelegenheid om God te prijzen voor Zijn daden en Hem te vragen om Zijn nabijheid in ons leven.’ Aldus een uitnodigende aankondiging van de Grote Kerk in Hilversum.

God prijzen voor Zijn daden. Aan welke daden denken we dan? Nieuwjaarsdag is de achtste dag na het kerstfeest. Op die dag, zo vertelt Lukas in zijn Evangelie, wordt het Kind van Bethlehem besneden en ontvangt het Zijn naam. In Lukas 2 klinkt dan voor het eerst de naam Jezus. Als elke Joodse jongen wordt Jezus besneden op de achtste dag. Achtste klinkt als een octaaf in de muziek, een verhoogde toon. De aardse geboorte wordt bezongen op een hemelse melodie.

Over achtste gesproken. In de Vroege Kerk heette de eerste dag van de week ook wel de achtste dag. Na de sabbat, de zevende dag, komt opnieuw de eerste dag. Maar je kunt ook dóórtellen. Op de zevende dag volgt dan de achtste. Zo lieten christenen weten hoe de eerste dag, dag van Jezus’ opstanding, hun als muziek in de oren klonk. Als verhoogde toon van een nieuwe schepping.

Komende nieuwjaarsdag valt op zondag en zal dus zo’n achtste dag zijn. En oudejaarsavond? Aanstaaende zaterdag valt in Nederland rond half zes het einde van de sabbat. Op dat moment begint de volgende dag. Oudejaarsavond staat dit jaar dus in de lichtkring van de zondag. Zoals vroeger bij ons thuis op de boerderij over de zaterdagavond de glans van de komende dag viel.

Als de oudejaarsavond valt, staat de nieuwjaarsmorgen op. We horen de verhoogde toon van een nieuwe schepping. Dat belooft veel goeds. Niet minder dan Gods heil en zegen.

H. Vreekamp

Dit is de laatste column van dr. H. Vreekamp. In het nieuwe jaar zal Arjan Baarssen uit Urk zijn plaats innemen.



Dr. H. Vreekamp is predikant en schrijver.

Oudejaarsavond staat dit jaar in de lichtkring van de zondag